



Lieve

Sint loopt alweer wat weken over de daken  
en ziet iedereen mooie verlanglijstjes maken

Maar welk cadeau is jou op het lijf geschreven  
Zodat de Sint weet wat aan jou te geven?

Wordt het dan toch een luchtje, dat goede boek of een nieuwe outfit?  
Ja jij bent dit jaar Sint zijn (mode)doelwit

Dus nam hij een kijkje in je kledingkast  
en wat hij daar zag heeft hem werkelijk verrast

Jack & Jones, Stone Island en zelfs Louis Vuitton  
Je kledingstijl is voor de Sint een ware inspiratiebron

Dit is een man met gevoel voor mode  
sneakers in alle kleuren groene, blauwe en zelfs een paar rode

Maar uren in de winkelstraten shoppen, is niets voor jou  
Jij bent jouw favoriete winkels en merken namelijk erg trouw

Jij koopt je nieuwe kleding het liefst online voor het gemak  
van een broek en een shirt tot zelfs een heel pak

En dan nog een ceintuur, zelfs sokken en dassen,  
gelijk in een paar maten zodat er altijd wel een paar passen

Mocht de Sint jou weer vinden in een winkel of bij een webshop  
Laat je dan lekker gaan en zie er niet tegenop

Met dit cadeau hoef je je uitgaven namelijk niet te stoppen  
Het is iets waarmee je gratis kunt gaan shoppen

Veel plezier met jouw fashioncheque!

Liefs, Sint en zijn pieten